

**Hoe we met compassie op het lijden dat we tegenkomen kunnen
reageren | Hiske van Ravesteijn | donderdag 30 april 2020**

“Wellicht zijn alle draken”

Wellicht zijn alle draken in ons leven

Uiteindelijk prinsessen

Die er in angst en beven slechts naar haken

Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken

Wellicht is alles wat er aan verschikking leeft

In diepste wezen wel niets anders dan iets

Wat onze liefde nodig heeft

Maria Rilke