

## Vinden van rust in woelige tijden | Anne Speckens | zondag 24 mei

### **“Een misverstand”**

*Ik was te Cadzand aan het strand  
getuige van een misverstand,  
toen ik twee golven hoorde spreken  
precies voordat ze zouden breken.*

*De ene riep: “Het is gedaan,  
we zullen hier te pletter slaan!  
De ander zei beslist: “Welnee,  
je bent geen golf, je bent de zee.”*

*Hein Stufkens*